



ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ!!!

Αν θέλει κανείς να υπερηφανεύεται πως γνωρίζει το ελληνικό πνεύμα και τον σπουδαίο αυτό πολιτισμό με παγκόσμια απήχηση, δεν μπορεί να μην τιμά τον αιώνιο μελωδό Μίκη Θεοδωράκη!

Την περασμένη Πέμπτη 01/02/2018 στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου οι μαθητές του **Γυμνασίου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ**, συγκίνησαν τους θεατές παρουσιάζοντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία μνήμης και αισθήσεων.

Τα παιδιά του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έφεραν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία μια **μουσικοχορευτική παραγωγή-αφιέρωμα** η οποία επενδύθηκε με θεατρικά δρώμενα και αφηγήσεις για το μεγαλύτερο εν ζωή μουσικό μύθο του 20^{ου} αιώνα, τον **Μίκη Θεοδωράκη**.

Σ' αυτό το δώρο καλλιτεχνικό ταξίδι, οι θεατές έγιναν συνοδοιπόροι μιας πορείας που ο καλλιτέχνης χάραξε και σημάδεψε την νεότερη μουσική ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Χειροκρότησαν το **συρτάκι του παγκοσμίου φήμης Ζορμπά**, τις **περήφανες ζεϊμπεκίες της Δραπετσώνας και της Φτωχογειτονιάς** και την **συγκινητική Όμορφη Πόλη**. Η προσφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα μουσικά δρώμενα αλλά και σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες όντας πάντα στην πρώτη γραμμή για την πρόοδο και την ευημερία των συμπατριωτών του.

Από το 1922 μέχρι τις μέρες μας, από την Σμύρνη και τη Χίο σε όλη την Ελλάδα και από εκεί σε όλη την οικουμένη, οι μουσικές και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη ταξιδεύουν και σαγηνεύουν όλους όσους έχουν την χαρά να είναι ακροατές και θαυμαστές αυτού του τεράστιου μουσουργού. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια ζωή μυθική και περιπετειώδη, την οποία ανέδειξαν οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ και κυρίως «παιδευτήκαν» μέσα από το καλλιτεχνικό και ανθρωπιστικό του παράδειγμα.

Η παράσταση τελούσε υπό την αιγίδα της **Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Άντρης Αναστασιάδη** και παρευρέθηκαν οι **Δήμαρχοι Στροβόλου και Λακατάμιας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»**.

Συγχαρητήρια λοιπόν κι από εμάς, γιατί μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό αφιέρωμα, φάνηκε εμπράκτως ότι η νέα γενιά μπορεί περίτρανα να τιμά με το δέοντα σεβασμό ανθρώπους που πρόσφεραν με τη ζωή και το έργο τους στον ελληνικό πολιτισμό. Άλλωστε ... «το τραγούδι του Μίκη είναι ψυχή, συνείδηση και ανάγκη των ανθρώπων».

